

# Groene Wasdom

## Daar komt de lente

René De Clercq (1877 - 1932)

Sylvain Mombaerts (1886-1935)

Solo

Piano

Daar komt de Len - - - te: Ze spreidt al-gauw Haar ho-ge  
ten - te Van licht en blauw!

De vel - den laai - en In zon - ne-gloei; De wei - den  
waai - en Vol bloe-men-bloeil Het beek - je hup - pelt  
Zo vlug en fris; En zil - ver drup - pelt Van bies en

26

lis. De bo - men strek-ken Hun ar-men uit. De wil - gen lek-ken, De berk loopt uit. Al!

31

tak - ken, twij-gen, Al wie-rook-werk! De leeu-we-riks stij-gen Op vlam-men-vlerk! En lief - de en

36

ho - pen Het al \_ door-dringt: Het hart gaat o - pen, De

41

zie - - le zingt. O zon - ne - da - - -

46

gen! O geur en fleur! Een he-mel-wa-gen Staat vóór de deur.